

Groetjes uit...  
**Schiedam**



# Hallo allemaal,

Graag nodig ik jullie uit om mee te denken en mee te doen in Schiedam!

In Nederland wonen we met allerlei verschillende mensen samen. Allemaal hebben we onze eigen mening en regels of gebruiken die we belangrijk vinden. Om prettig met elkaar samen te kunnen leven, is het belangrijk dat we rekening houden met elkaars verschillen. Daarom vind ik het belangrijk dat jullie ontdekken hoe je daar als actieve Schiedammer zélf een steentje aan bij kunt dragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich fijn voelen in de stad.

Maar dat is niet altijd makkelijk. Hoe ga je ermee om als iemand een totaal andere mening heeft dan jij? Hoe maak je keuzes die voor jou goed zijn, maar ook voor een ander? En hoe kun je zelf een rol spelen in jouw gemeente? Ontdek dit nu zelf door het Pak@ abc-spel te spelen! Tijdens het spel doen jullie een heleboel kennis op over burgerschap, gaan jullie op onderzoek uit, leren jullie je eigen mening te vormen en te uiten en geven jullie uiteindelijk advies aan mij en de rest van de stad.

Zoek voordat je begint eerst de handleiding in de koffer en lees deze goed door. Mij komen jullie later in het spel nog een keer tegen.

Veel plezier met het Pak@!

Met vriendelijke groet,

**Cemil KAHRAMANOĞLU**  
Wethouder Gemeente Schiedam



.....

.....

.....

.....

.....