

Inleiding

Wij zijn de Kindergemeenteraad. Met 26 leerlingen van evenzoveel basisscholen vertegenwoordigen wij alle kinderen van de gemeente Nissewaard. Twee jaar lang onderzoeken wij onderwerpen die belangrijk zijn in de gemeente. We doen daarvoor kennis op tijdens lessen, gaan op excursie en spreken met allerlei mensen uit Nissewaard. De afgelopen tijd deden we onderzoek naar het thema 'duurzaamheid'. Tijdens dit Gesprek met de Gemeente vertellen wij onze ideeën en adviezen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een héél belangrijk thema als je het aan ons vraagt. Je ziet de protestborden al als je om je heen kijkt hier in de zaal: wij vinden dat er echt iets moet veranderen. Er is geen planeet B! Alleen als we NU in actie komen, hebben we een toekomst waarin wijzelf en generaties na ons op een fijne en gezonde manier kunnen leven.

Nu denk je bij duurzaamheid misschien dat dat een onderwerp is waar vooral andere mensen iets aan moeten doen: de leiders in Europa, de regering in Nederland, de gemeenteraad of het college van onze gemeente. Dat klopt ook wel. Maar waar veel van ons vaak niet bijilstaan, is dat we ook zélf een groot verschil kunnen maken. En eigenlijk is dat nog simpel ook.

Het lijkt soms alsof het heel ingewikkeld is om duurzamer te worden. Dat we daarvoor ons hele leven moeten omgooien. Maar dat valt allemaal best wel mee. Wij ontdekten dat we met kleine stappen al een groot verschil kunnen maken. Als we niet denken in moeilijkheden, maar in mogelijkheden, dan liggen de kansen voor het oprapen.

Maar om die kansen te benutten, moet je wel weten waar je moet beginnen. Bij de start van dit blok speelden wij een spel om te ontdekken hoe duurzaam we zelf al waren. We ontdekten dat een deel van ons al heel duurzaam bezig was. Bijvoorbeeld door ons afval te scheiden of door minder vlees en soms ook meer lokale producten te eten. Maar een aantal van ons was juist helemaal nog niet bezig met duurzame keuzes maken. Toch raakten die kinderen wel meteen geïnspireerd om dingen anders te gaan doen. Alleen dus al omdat we er met elkaar over praatten en ideeën deelden.

Dat bracht ons meteen op ideeën. Want hoe kunnen wij van mensen verwachten dat ze duurzamer gaan leven, als nog niet voor iedereen duidelijk is hoe je dat dan kan doen? Daarom gaan onze adviezen vandaag over wat wij denken dat er nodig is om zoveel mogelijk mensen in Nissewaard te inspireren om mee te doen. Ons doel is om met elkaar een grote, duurzame beweging te starten. Samen kunnen we zo het verschil maken in onze gemeente. Eigenlijk hopen we dat die beweging het voorbeeld zal zijn voor andere gemeenten in ons land. Misschien zelfs voor de wereld!

Kennis delen

Wij denken dat je mensen vooral overtuigt door ze meer kennis te geven. Kennis over wat duurzaamheid betekent, over waarom het belangrijk is om samen te werken aan een duurzame samenleving en over hoe je dat dan kunt doen. Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat er in Nissewaard al veel goede initiatieven zijn om die kennis met bewoners te delen.

Zo organiseert bibliotheek de Boekenberg één keer per maand het Duurzame Café. Daar kunnen kinderen en hun ouders alles ontdekken over duurzaamheid. Bijvoorbeeld over hoe je je tuin kunt vergroenen. Ook leren kinderen op de basisschool steeds meer over hoe we beter voor de aarde kunnen zorgen. Er zijn ook energie- en afvalcoaches actief die bewoners helpen om duurzamer te worden. Zij geven tips over hoe mensen hun huis energiezuiniger kunnen maken of hoe ze beter met hun afval om kunnen gaan. En er zijn allerlei acties die bewoners helpen om hun woning te verduurzamen. Zoals het tegelwippen of de energiebox die mensen kunnen aanvragen.

Tijdens ons onderzoek ontdekten wij dat die initiatieven niet altijd bekend zijn bij mensen in Nissewaard. Daardoor hebben alsnog veel inwoners niet de juiste kennis en weten zij niet goed waar ze moeten beginnen als het gaat om duurzamer worden. Dat moet anders! Gelukkig hebben we goed nieuws: wij denken dat het ook anders kán. Wij denken dat we moeten omdenken.

Wat als we niet van mensen verwachten dat ze zelf op zoek gaan naar meer kennis, maar dat we die kennis in plaats daarvan juist naar de mensen toe brengen? Er zijn in Nissewaard allerlei verschillende partijen die zich met een stukje van het duurzamer worden bezighouden. Wat als zij veel meer zouden samenwerken om samen mensen zoveel mogelijk kennis te geven? Als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen we veel meer mensen bereiken én overtuigen om mee te doen met onze duurzame beweging.

Misschien denk je nu wel: Maar hoe dan?! Nou, daar hebben wij een paar ideeën voor bedacht. Dat zijn ook meteen onze eerste adviezen.

- **Advies 1: organiseer het 'Duurzame Café on tour'!**

Laat mensen niet alleen naar de Boekenberg komen, maar trek de wijken met leuke activiteiten die mensen meer kennisgeven over duurzaamheid. Op die manier overtuig je makkelijker meer mensen. En kun je ze laten ontdekken dat duurzamere keuzes maken helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.

- **Advies 2: werk samen!**

Start bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin, deel meer spullen met je burens, vergroen je daken of installeer een regenton. We vinden het belangrijk dat niet alleen buurtbewoners meer gaan samenwerken, maar juist ook dat de verschillende partijen in de gemeente én de gemeente zelf gaan samenwerken. De gemeente zou haar inwoners en die partijen meer ruimte moeten geven om zélf initiatief te nemen en hen daar vooral bij ondersteunen.

- **Advies 3: informeer mensen meer over hoe ze duurzame keuzes kunnen maken!**

Dat kan bijvoorbeeld door het Duurzame Café on tour, wat we net al noemden. Maar we denken dat er nog veel meer kansen zijn. We ontdekten namelijk tijdens onze excursie door de nieuwbouwwijk de Elementen dat het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat als gezinnen in zo'n spiksplinternieuwe gasloze woning gaan wonen, dat ze dan ook andere duurzame keuzes gaan maken. Dat is zonde, want die eerste duurzame stap, kan leiden tot nog veel meer stappen in de goede richting. Als je bewoners dan toch gaat informeren over hoe het wonen in zo'n gasloze woning werkt, waarom zou je ze dan niet meteen inspireren om hun tuin te vergroenen, een regenton te installeren, de daken van hun schuren te vergroenen of hun afval actief te gaan scheiden?

Inspiratie delen

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat je mensen ook kunt overtuigen door ze te inspireren. Als je een goed duurzaam voorbeeld ziet, ga je dat sneller ook doen. Als je merkt dat jouw duurzame keuze echt iets oplevert, zul je sneller méér gaan doen. En als je dan ook nog geïnspireerd wordt door het goede voorbeeld van iemand die belangrijk voor je is, dan kan het bijna niet anders dat je zelf ook meer duurzame keuzes gaat maken.

Wij denken dus dat het hoog tijd is om meer van die goede voorbeelden te delen en mensen uit te dagen mee te gaan doen in onze duurzame beweging. Natuurlijk hebben we nagedacht over hoe dat er dan uit zou moeten zien.

- **Advies 4: zet rolmodellen in!**

Geef mensen die het goede voorbeeld geven een podium. Niet alleen volwassenen, maar zeker ook kinderen. We weten namelijk dat onze ouders, opa's en oma's erg gevoelig zijn voor het idee dat zij nu iets kunnen doen om ervoor te zorgen dat wij een goede toekomst hebben. Wij kunnen er als geen ander voor zorgen dat zij mee gaan helpen aan een betere, groenere en duurzamere toekomst!

- **Advies 5: start een wedstrijd voor 'de meest duurzame buurt van Nissewaard'!**

Daarmee worden bewoners uitgedaagd om na te denken over hoe ze samen hun buurt kunnen verduurzamen. Als beloning kunnen zij dan een geldbedrag en steun van een professioneel bedrijf of de gemeente winnen om hun plan uit te voeren. Bewoners kunnen op deze manier bijvoorbeeld worden gestimuleerd om hun straat te vergroenen, een gezamenlijke moestuin te starten, parkeerplaatsen te vervangen door groen of om veel meer gebruik te maken van hergebruikte en gerecyclede spullen.

Afsluiting

Wil je meer weten of contact met ons opnemen? Kijk dan op onze website of stuur ons een e-mail!